

Creatief

Bart Boerboom (71) verblijft in Marken Haven, een verpleeghuis van Atlant. In zijn werkend leven was hij zeefdrukker.

Bart Boerboom
1946

“Een zwembad en een border collie graag.”



Bart Boerboom

De kamer van Bart Boerboom is gevuld met uitbundige tekeningen en schilderijen. Hij wijst naar een schilderij met een winters landschap: 'Dat schilderij heeft mijn opa gemaakt, de creativiteit zit bij ons in de familie. Ik probeer het na te maken, maar ik krijg de sneeuw er niet goed op. Dat creatieve past heel erg bij mij. Ik heb het zeefdrukken geleerd van mijn ome Gerrit, die maakte ook illustraties voor de *Gelderlander*. Toen ome Gerrit overleed, ben ik voor mezelf begonnen. Ik was toen nog samen met mijn vrouw Hannie.

Fijn heb ik het hier. Het eten smaakt lekker en de mensen hier zijn goed voor me. Ik kan hier mezelf zijn. Als ik eens een chagrijnige bui heb, mag dat en tegelijkertijd beuren ze me op, helpen ze me om de dingen weer van de zonnige kant te zien. Andersom doe ik dat ook bij hen.

Ik kom goed tot rust hier. Vind het prettig dat op gezette tijden de tv in de huiskamer uit is. Dan vind ik het heerlijk om rustig een boek te lezen. Mijn kamer bevalt me ook erg goed, ik kan me daar prima terugtrekken en slapen wanneer het mij uitkomt. Op mijn kamer kan ik ook muziek luisteren; ik hou erg van muziek en heb een uitgebreide collectie. Ik heb hier ook nog een saxofoon. Vroeger heb ik les gehad van mijn vader. Maar ik speel er bijna niet meer op, omdat ik anderen niet tot last wil zijn. Ik heb vier kleinkinderen. Die komen me hier bezoeken en dan tekenen we samen.

Meteen vond ik het prima hier, het voelde goed. Ik kwam vanuit het ziekenhuis en daar had ik geen goede ervaringen. Vooral het personeel is hier erg fijn. Als ik Marken Haven een cijfer moet geven, is het een dikke acht. Ik zou wel weer zelfstandig willen wonen, maar wel in afstemming met de verpleging. Zij weten goed wat ik wel en wat ik niet meer zo goed zou kunnen.

Wat ik hier minder fijn vind? Ik mis mijn zus. En ik zou wel graag een hond willen, een border collie. Ik heb ook nog wel ideeën over wat we hier nog meer kunnen doen. Bijvoorbeeld een zwembad openen. Dan laten we de bewoners € 7,50 betalen en mensen uit de omgeving € 10. Voor dat bedrag mag je dan de hele dag zwemmen.'



Dit verhaal komt uit het boek 'Het verpleeghuis is het einde'